

Vraag het aan Morya



Doe wat jij op dit moment belangrijk vindt

“Je zal zien dat je van mogelijkheid naar mogelijkheid gaat en dat het belangrijk is om stand te houden en te kunnen doen wat jij op dit moment belangrijk vindt.

Want vanuit het contact met je ziel kan je altijd verder gaan. Daarin zal je geleid worden. Dit betekent dat wat vandaag nuttig en goed is voor je, morgen alweer anders kan zijn. Het is je intuïtie die je dit zal leren.

Je zal dus zien dat je je niet moet houden aan een vast stramien, maar dat je met een zekere openheid kan leven, ook ten opzichte van de tijd en van elk gegeven, wat het ook moge zijn.

Je kan misschien denken dat dit leidt naar chaos, maar dat is niet zo. Integendeel. Net daardoor komt er een zeer duidelijke orde en een heel uitgesproken, intens mooi ritme in je leven.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The letters are fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 2: ‘Spirituele groepen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 379

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


